

## De foto

Iedere dag  
Vraag ik me af  
Hoe was jouw lach?  
Toen je hier nog was

Jaren geleden  
Nu geen toekomst, geen heden  
Jaren geleden, jaren verdriet  
Anderen wel  
Ik was er nog niet

Ik kijk naar de foto's  
Maar voel me bedrogen  
Want hoe was jij echt?  
Je handen, je ogen?  
Je tanden, je oren, je armen, je haar?  
Hoe klonk je stem?  
Waar rook je naar?

Iedere dag  
Vraag ik me af  
Hoe jij zou zijn  
Als tante, als vrouw

En iedere dag  
Vraag ik me af  
Zou ik ook een klein beetje lijken op jou?

Suzanne Kuiper  
Oudste kleindochter  
Van Ina en Paul Kuiper